

Op Gymles bij Jezus

Inleiding tijdens Info-avond Communie 2016

Waarom deze avond?

Het was toch altijd zo dat..... ?

Ja, het was toch altijd zo, maar dat is dus niet meer.

Dat wat was, moet als de tijd daarvoor gekomen is, aangepast worden.

Om enkele redenen zijn wij van mening dat de tijd gekomen is om sommige dingen anders aan te gaan pakken.

Op de eerste plaats; om bij de tijd te blijven. Ons leven verandert tegenwoordig in zo'n akelig snel tempo, dat iets dat vandaag nieuw is, morgen al verouderd is.

Daarvoor moeten we oppassen, ook in de kerk bij het communie-project. Want we willen wel een kerk zijn, een dienst blijven leveren die aanspreekt bij jong en oud.

Bovendien, we hoeven er niet moeilijk over te doen, worden de mogelijkheden binnen de kerk, financieel en in de personele bezetting, steeds nijpender.

We zullen de bakens moeten verzetten.



Ook hier geldt steeds meer, dat wat ooit was, niet vanzelfsprekend ook zo in de toekomst zal zijn. *Elk nadeel heb zijn voordeel*, want wij denken dat deze noodzaak ons juist hele mooie, nieuwe mogelijkheden en uitdagingen biedt.

En vandaar ook deze avond. eerst informatie, zodat u weet wat er ongeveer gaat gebeuren. En dan pas aanmelden. U moet zich achteraf niet bekocht voelen.

Want dat wat eens zo was.... Is dat alle kindjes in Limburg gedoopt werden. Vanzelfsprekend. zonder enige twijfel. Dat hoorde immers zo.

U weet beter dan ik hoeveel kinderen er tegenwoordig geboren worden die niet gedoopt worden. Aantallen weet ik niet, maar ik kan u wel vertellen dat er in onze parochie relatief veel dopelingen zijn; en dat dit er jaarlijks toch niet meer dan 30 zijn....



Wat altijd zo was, is al lang niet meer.

Jullie kinderen zijn geboren en gedoopt in een periode waarin ongeveer 50 kinderen per jaar gedoopt werden. Maar de jaren daarvoor waren het er altijd ruim 100. Van die ruim 100 dopelingen, waren 7 jaar later nog ongeveer 50 communicanten over. Minder dan de helft dus...

We moeten de bakens verzetten, de tering naar de nering zetten. Als de logica klopt, zal ook het aantal communicanten zal de komende jaren enorm gaan afnemen.

Is dit erg?

Een beetje.

Niet erg voor mij, wel jammer. Maar het is vooral jammer voor diegenen die hun band met de kerk volledig hebben doorsneden.



Ik ben er in het diepst van mijn hart van overtuigd dat de boodschap van Jezus Christus iets moois en positiefs heeft voor alle mensen.

Ook tegenwoordig. Of misschien wel juist tegenwoordig. Ik zou het alle mensen zo enorm gunnen om te ervaren hoeveel God ons zou willen schenken;

Jammer dus, dat de kerk steeds minder in het dagelijks leven past. Jammer voor hen die het zichzelf niet gunnen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de boodschap van Jezus Christus bijdraagt tot een groot geluk voor iedere mens.

Een boodschap, die wij Evangelie noemen. Blijde Boodschap is de letterlijke vertaling. Deze Blijde Boodschap brengt geluk aan ieder die zijn hart durft open te zetten.

Het Evangelie, samen met vele hulpmiddelen die we in de kerk kennen. Die stuk voor stuk, enkel en alleen bedoeld zijn om ons gelukkig te maken. Ons te helpen nóg mooiere en betere mensen te worden.

Al die hulpmiddelen die God ons reikt; waarvan we voor de belangrijkste de verzamelnaam 'sacramenten' gebruiken.

Een sacrament heeft altijd een kant die we met onze zintuigen kunnen waarnemen. En een geestelijke kant, welke we niet kunnen waarnemen, maar waar we in moeten geloven.



Zoals ook een mens een kant heeft, die we kunnen waarnemen met onze zintuigen.....

Maar we weten ook dat er een geest, een ziel in een lichaam zit, waardoor de mens pas volledig mens is.

Een gestorven lichaam, waar de ziel uit is, is onmiskenbaar dood. Het lichaam alleen, is niet de mens zoals wij die kenden.

Zo is ook een geest alleen, zonder lichaam, iets waar we ons vaak geen raad mee weten. We kunnen de geest niet waarnemen met onze zintuigen, we moeten maar geloven dat de geest er is.



De buitenkant van ons menszijn, is erg belangrijk voor ons. We doen er alles aan om er goed bij te lopen. Zowel voor onze gezondheid, maar ook om bij anderen goed in de markt te liggen, is het meer dan de moeite waard om hier tijd en energie in te steken.

De geestelijk kant echter van ons mens-zijn, bepaald minstens voor net zo groot gedeelte wie en wat wij zijn. Zitten we lekker in ons vel..? (pakt u 'm?) Ware schoonheid, straalt van binnenuit.

En is niet gevoelig voor zwaartekracht... die het uiteindelijk bij ieder van ons zal gaan winnen.....

Die geestelijke kant van ons wordt jammer genoeg vaak verwaarloosd. Of met tijdelijke en oneigenlijke blijdschappen weggemoffeld.

Voor ons uiterlijk staan we 's morgens vroeg op, gaan we op dieet, gaan we trimmen, naar de sportschool enzovoort.



Wel, voor die andere kant van ons mens-zijn, voor de geestelijke kant, heeft God ons ook een sportschool gegeven. Om zo nóg completer mens te kunnen zijn. Om je happy te kunnen voelen op een niveau dat alle menselijke verwachtingen overtreft.

In die sportschool van God staan zeven hoofd-apparaten en nog een heleboel hulpmiddelen.



Die zeven hoofdapparaten noemen we de sacramenten. Alle zeven zijn ze bedoeld om je beter te vormen, tot een ware topatleet.
Tot een complete mens.

Als je met een lichaam zoals ik dat heb naar een sportschool gaat, is daar weinig plezier aan te beleven. En een dag later doet alles pijn, waar je nooit gedacht zou hebben pijn te kunnen hebben.
Maar geloof het of niet, vroeger was ik een behoorlijk goede sporter, die ervan genoot om lang en hard te trainen. Een geweldige kick gaf me dat!

Na een tijdje immers wordt zo'n sportschool leuk, je leert de apparaten kennen en je leert **jezelf** steeds beter kennen. Bovendien merk je al snel resultaat. en voor je er erg in hebt durf je weer naar het strand!



Als je echter alleen om de paar jaar een keer gaat trainen, is het geen enkele keer echt leuk, je haalt er steeds niet uit wat erin zou kunnen zitten. En je krijgt al helemaal niet de drive om snel nog een keer te gaan.



~~I'm tired~~
~~It's too cold~~
~~It's too hot~~
~~It's RAINING~~
~~It's too late~~
Let's go...Workout!

..... Zo is het ook hier, in de kerk....

als je alleen gaat omdat het moet, raak je nooit aan de apparaten gewend. Zullen ze altijd vervelend blijven. Houd je er iedere keer 'geestelijke spierpijn' van over. Heb je altijd wel een hele goede reden om deze keer effe niet te gaan.

Vele ouders van kinderen in de leeftijd van die van u, hebben die beslissing genomen en hebben hun kind niet laten dopen.

U hebt dat wél gedaan. Heel bewust, niet omdat het vanzelfsprekend was, of omdat het moest. Maar omdat ú het wilde. U wilde uw kind dit moois meegeven.

U heeft toen ook beloofd dat uw zoon/dochter die gymzaal van Jezus zou mogen leren kennen, dat u hem/haar wegwijs zou maken.

Een soort apenkooi, een beetje dit, een beetje dat, maar spelenderwijs de hele gymzaal ontdekken.



Vandaag staan we hier, omdat één van de volgende grote apparaten aan de beurt is.

De Communie. De eerste.

Dat woord 'eerste' geeft al aan, dat het een begin is, dat er vele communies mogen volgen. Zelfs moeten volgen, om dit apparaat, deze oefening goed onder de knie te krijgen.

Ik durf u namelijk te beloven, te garanderen, dat als u de moeite neemt om de Communie goed onder de knie te krijgen, het geen apparaat meer is dat vervelend is. Dat het niet meer zo is, van naar de kerk móeten; naar die saaie meneer daar vooraan, maar dat je er naar uitziet.

Omdat het je iedere keer weer een beetje meer vormt, omdat het je iedere keer een beetje een mooiere mens maakt.

Je zult er niet iedere keer dansend van enthousiasme naar toe gaan, dat doe je bij de sportschool ook niet. Soms zou je liever op de bank blijven hangen.. Maar als je dan weer terugkomt van zo'n uurtje sporten.... heerlijk!

Voor alle duidelijkheid, het is niet onze bedoeling om de kerk op zondag weer vol te praten, op de manier zoals dat vroeger ging.



Het is wel onze bedoeling om een gezonde vitale kerk te creëren. Mensen die bewust hier naar toe komen. Om weer een aantal mensen bij elkaar te hebben die samen kerk durven zijn en zich daar thuis bij voelen. Die op gezette tijden

komen fitnesssen op de grote apparaten, maar soms ook gewoon komen gymmen met de eenvoudige hulpmiddelen.

Of die gewoon even wat komen buurten en een kop koffie drinken, want ook dat hoort erbij! Mensen die zich hier welkom weten en thuis voelen. dat is de kerk die wij voor ogen hebben.



Wij willen uw kind daar de komende maanden in begeleiden.

We gaan bijna zover dat we voor de roltrap willen zorgen die naar de fitnesszaal leidt.

We helpen de apparaten te leren kennen en begrijpen.

Zodat uw kind straks wegwijs is gemaakt in de Communie, zich daar happy bij voelt. En niet denkt dat het afgelopen is na de 1^e communie, maar weet dat er nog veel meer te ontdekken valt.

Daarvoor gaan we samen aan het werk.

Dit betekent een behoorlijke investering in tijd voor u. We willen u dit vooraf duidelijk vertellen, niet dat u met spierpijn en spijt dadelijk niet meer terug durft of kunt.

Een beslissing die u zelf moet nemen. Niet omdat het altijd zo was, of omdat het zo hoort. Nee, omdat u en uw kind dit graag willen.

