

Mooie grote steen, of los zand?

Gaat mijn kind de Eerste Heilige Communie doen?

Ga ik daar moeite voor doen? En zo ja, hoeveel heb er daar voor over?

Allereerst moet je weten hoe waardevol elk moment van de dag is en hoe je het goed moet besteden. Er is een goed verhaal hoe je goed gebruik kan maken van je tijd.

Het verhaal vertelt over een professor die voor een klas stond met een grote pot, waarin hij grote stenen plaatste. Na het vullen met grote stenen, vroeg hij de klas of de pot vol was en de meesten zeiden ja.

Vervolgens pakte hij kleinere stenen en gooide deze ook in de grote pot, samen met de grote stenen. De kleinere stenen paste in de pot. Daarna vroeg hij weer of de pot vol was. Weer was er een meerderheid in de klas die ja zeiden. Anderen zeiden dat het vol leek en weer anderen uitte hun bevestiging behoedzaam.

Na hun antwoord pakte de professor een zak met zand en goot het ook uit in de pot. De zand vulde uiteraard alle kleine ruimtes tussen de grote en kleine stenen. Na het legen van de zak met zand, vroeg hij opnieuw of de pot vol was. De klas die nogal twijfelachtig werd, zei zeker nu is het vol.

①



②



③



④



Of de professor niet voldaan was of dat hij zijn punt wilde bewijzen, pakte hij een glas water en schonk het in de pot. Het water sijpelde in het zand en vulde daarmee de pot.

Daarna vroeg hij wat de moraal van het verhaal was. De klas antwoordde heel slim dat je altijd iets meer er in kan doen dan dat je in eerste instantie denkt.

Maar de professor maakte snel duidelijk dat de echte moraal van het verhaal is dat je eerst de grote stenen erin moet doen, voordat je al die kleinere dingen in moet doen. Anders nemen die kleinere dingen veel te snel alle ruimte in.

Eerst moet je de 'grote stenen' identificeren - de dingen die voor jou het meest belangrijk zijn. Daarna kun je natuurlijk de tijd opvullen met minder belangrijke activiteiten.

Echter, als je geen prioriteiten kan stellen en deze eerst afhandelt, dan zal je het risico kunnen lopen om ze niet af te krijgen. Dit komt omdat die andere dingen het grootste deel van je tijd in beslag nemen en je energie opvreten om de topprioriteiten te kunnen uitvoeren.

Als je niet in staat bent om tijd te spenderen aan het meest belangrijke in jouw leven, dan zal je nooit in staat zijn om de grootste steen activiteit te laten groeien en bloeien.

Dit soort van time management is eigenlijk een soort zelfmanagement. Ieder mens moeten prioriteiten stellen voor zichzelf. Van nummer één of het meest belangrijk wat je met je leven wil tot het minst belangrijke, wat nodig is om het meest belangrijke doel te kunnen bereiken.

Zodra duidelijk is wat jouw 'grote steen' doel of activiteit is, dan kan je jouw tijd goed indelen met maatschappelijke verantwoordelijkheden en sociale activiteiten, zonder ooit af te dwalen van je uiteindelijke doel.



Daarom: Mag de geestelijke groei en vorming van uw kind een grote steen zijn? Die, samen met andere grote stenen, als eerste in de pot gelegd wordt? Of is het de laatste steen die er niet meer in past? Of wordt het in een overvolle pot tussen de laatste openingen gegoten?

Heeft u vragen, of twijfelt u of u uw kind aan wilt melden voor de Eerste Heilige Communie, bel of mail gerust voor een afspraak:

Diaken Guido van Dierendonck

diakenvenlo@gmail.com

06-24353843